

הוצאת תבונות מכללת הרצוג

ב"ה

בפתחו של גיליון זה נסקור בקצרה את המאמרים המתפרסמים בו.

י' ברמן, במאמרו 'המחדש בטובו מעשה בראשית', משרטט בשיטתיות מעין בריאת עולם מחודשת לאחר המבול, בריאה המקבילה בתוכן ובסגנון לבריאה הראשונה שבראש ספר בראשית.

י' בן-נון עוסק בהרחבה במצוות השבת, המופיעה במקומות רבים בתורה. א' הכהן מתמודד עם השאלה הישנה והקשה של סדר הפרשיות בספר במדבר, וגישתו היא חלוקת הספר לשלוש חטיבות ומציאת תקבולות שונות, שהן בעיקרן תוכניות. א' סמט נדרש לפירושו של הביטוי 'אֶל זְכוּי' המופיע פעמיים בספר שמואל. הכותב מביא סיוע ממהלך הכתובים לדעה פרשנית שהביעה ר' יונה אבן ג'נאח, דעה שנשתקעה דרך-ככל מתודעת הלומדים.

י' רוזנסון מעיין בנבואות ירמיה, ועורך ניתוח רעיוני של ההבדל בין השגחת הקב"ה על ישראל לבין השגחתו על הגויים, תוך בחינת שיטות מחשבתיות שונות והיחס בינן ובין פרק כ"ה בירמיה.

ר' פז, במאמרה 'הרקע ההיסטורי למסע הצבאי האשורי ביהודה המתואר בישעיהו, י"י', טוענת כי המסע המתואר בישעיהו, י' כח-לב, אינו מסעו של סנחריב שבו נחל את מפלתו הגדולה, כפי שמקובל לפרש. הכותבת מציעה לפרק רקע היסטורי אחר. י' שביב עוסק במזמור מ"ז בתהלים, הנאמר לפי מנהגים שונים קודם תקיעת שופר. הוא מציע בדרכו המגוונת את פירושו וניתוחיו למזמור.

בסיום הגיליון – ויכוח חשוב בין י' רוזן ובן י' בן-נון. הוויכוח התעורר בעקבות מאמרו של י' בן-נון בגיליון ז, 'משא אגג – חטא שאול בעמלק', ונדונים בו גם שאלות עקרוניות לגבי דרך הלימוד של התנ"ך בדורנו, ולגבי יחסו ומחויבותנו לדעת חז"ל המובעת במדרשים.

בגיליון ח של מגדים, התפרסם מאמרו של י' בן-נון, 'היום השמיני ויום הכיפורים' (עמ' 9-34). בשל שכחה לא ציין בראש המאמר כי מר יוסי אליצור סייע בעריכת המאמר ובגיבוש הדברים, ותודת הכותב והמערכת נתונה לו על כך.

המערכת

מגדים ט (תשרי תש"ן)

www.herzog.ac.il