

מבוא

תניא ר"א הקפר אומר עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"י שנאמר "כי כתבור בהרים וככרמל בים יבא" והלא דברים ק"ו ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה נקבעים בארץ ישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהן תורה על אחת כמה וכמה (בבלי מגילה כט ע"א).

דברי ר"א הקפר מקפלים בתוכם את שבחה של ארץ ישראל בשילוב הערכה לאוהבי ולומדי התורה והתפילה. דומה, שאין מתאימה מדרשה זו לפתוח את ספר היובל למורנו הרב פרופ' יוסף תבורי, תלמיד חכם ומשכיל ארץ-ישראלי. בספר זה מבקשים אנו להביע את הערכתנו ותודתנו למי שהקדיש למעלה משנות דור לעשייה מחקרית-תורנית-חינוכית. הבעת תודה זו מורכבת מאסופת מחקרים בנושאים שונים בהם עסק תבורי בשנות עבודתו המחקרית והם מוגשים בזה לזכותו ולכבודו. בטרם נפנה לגופו של הספר מבקשים אנו לפתוח בשתי סקירות הקשורות לפרופ' תבורי עצמו. הראשונה עוסקת בקורות חייו והתחנות המשמעותיות אותן עבר בעבודתו המחקרית. והשנייה מתמקדת בתרומתו הייחודית לתחום מדעי היהדות.

1. ביוגרפיה¹

יוסף תבורי נולד באטלנטה שבמדינת ג'ורג'יה בארה"ב. הוריו נדדו לבלטימור שם שימש אביו כרב בית כנסת וכר"מ במכינה בישיבת נר ישראל. תבורי למד שם בישיבה קטנה על שם החפץ חיים והתחיל ללמוד במכינה בנר ישראל בהיותו בן עשר. הוריו עברו לניו יורק, שם שימש אביו בתחילה כמורה לגמרא, בהמשך כרב בית כנסת ולבסוף כמנהל המחלקה לחינוך תורני של הסוכנות היהודית. במהלך תקופה זו למד תבורי במספר ישיבות וסיים את לימודיו התיכוניים בישיבת נר ישראל בבלטימור. לאחר סיום התיכון, עלה תבורי ארצה ללמוד בישיבת הדרום עם קבוצה של בוגרי תיכון שנשלחה לשם על ידי המחלקה לחינוך תורני של הסוכנות. בתום שנת הלימודים, הוא חזר לארה"ב לשנת לימודים בישיבת ר' חיים ברלין ובמהלכה שימש גם כראש סניף בבני עקיבא. בסיומה של שנה זו חזר ארצה ולמד בישיבת כרם ביבנה במשך תקופה קצרה. מכרם ביבנה עבר תבורי לקיבוץ עין צורים, שם התקבל כחבר וחי שם כחמש שנים. במשך חברותו בעין צורים הוא נשלח על ידי הקיבוץ ללמוד בישיבת מרכז הרב. בתקופה זאת, בשנת תשכ"ב, הוא התחתן עם אהבת נעוריו, יהודית לבית טאבנבלאט.

1 הביוגרפיה מבוססת על דברים שאסף וכתב פרופ' אפרים תבורי, על כך נתונה לו תודתנו.